

Herinnering aan Sylvia bij De Watervrienden Didam



Donderdag 8 november 2012, een zwarte dag in de bijna 40 jarige geschiedenis van Zwemvereniging De Watervrienden. We hebben vandaag te horen gekregen dat Sylvia in alle vroegte is overleden. Diezelfde donderdag hebben we onze verenigingsavond. Kaderleden lopen vertwijfeld rond in het zwembad. Het is nog zo onwaarschijnlijk. Voor het eerst in ons lange bestaan is een actief kaderlid ons ontvallen. We kunnen er maar moeilijk mee omgaan. Natuurlijk wisten we al heel lang dat je een oneerlijke strijd moest voeren, een strijd die je niet mocht gaan winnen. Maar nu, toch nog zo ineens, nee dat hadden we nog niet verwacht Sylvia.

Bijna 40 jaar geleden werd het zwembad De Hoevert geopend en werd je lid van onze vereniging. Ja, je bent lid vanaf het eerste uur. Je was toen 6 jaar oud en mocht gelijk op zwemles.

Maar het wilde in het begin maar niet vlotten met jouw zwemkunsten. Vader Henk moest eraan te pas komen en na een aantal privélessen kon je eindelijk naar het diepe bad. Hoera.

Maar daarna begon de ellende pas echt. In het diepe bad zit namelijk een duikplank en dat ding vond je helemaal niks. Je zat dan ook geregeld op het toilet als het tijd was om te gaan duiken. Ook nu bedacht je vader weer een oplossing en je begon daarna het zwemmen zelfs zo leuk te vinden dat je hetzelfde wilde gaan doen als je vader ook zo lang gedaan heeft : Lesgeven bij De Watervrienden Didam.

Je bent toen samen met Brigitte, Danielle en Arthur de jeugd instructeurs opleiding gaan volgen bij De Breuly in Zevenaar. Ja, de Reddingsbrigade dat was me wat. Jullie gingen in Zeeland strandwacht lopen en dat vond je een hele mooie tijd. Het was net de tv serie Baywatch, zoals je het zelf omschreef. Overdag strandwacht lopen en 's avonds was het feest met de jongens en meiden van de Dixhoornbrigade.

Intussen had je ook de opleiding voor zwemleider A met goed gevolg afgelegd en heb je in totaal ruim 30 jaar met veel plezier les gegeven aan heel veel kinderen uit Didam en omgeving. De kinderen waren blij met jou als zwemjuf. Je maakte leuke leerzame lessen en had altijd tijd voor een praatje met de kinderen.

Je was altijd enthousiast en had een tomeloze inzet. Niemand deed tevergeefs een beroep op jou. Maar je hield ook van gezelligheid met de andere kaderleden. Je was altijd van de partij bij uitjes en activiteiten. Je zat dan ook niet voor niets in de activiteitencommissie van de vereniging.

Ook tijdens je ziekte bleef je nog lange tijd actief lesgeven. Toen dat helaas niet meer ging, probeerde je toch zo vaak als het nog mogelijk was langs te komen in het zwembad voor een praatje en een lach. Je deed je best om op allerlei manieren bij de vereniging betrokken te blijven. Wij hadden het er vaak moeilijk mee, maar jij bleef altijd positief en optimistisch.

Wat waren we dan ook trots toen we als vereniging ons steentje mochten bijdragen dat je op 8 september, samen met Erik en Bram, nog een mooie ballonvaart kon maken. Een grote wens ging in vervulling en het weer was je super gezind die dag.

Nog geen 2 weken geleden was je nog aanwezig op onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. We konden niet vermoeden dat je zo kort erna al niet meer in ons midden zou zijn.

Sylvia, namens ons allen, bedankt voor al je lieve hulp en inzet die je in al die jaren aan onze vereniging gegeven hebt. Bedankt dat je een Watervriend wilde zijn. We zullen je missen.